

*Het boek 'Een te grote jas' levert een scala aan reacties op. Hieronder een willekeurig aantal.*

**Els B- Den Bosch**

*Ik heb jouw boek met heel veel plezier gelezen en er van genoten. Het smaakt naar meer. Het was ook echt het feest der herkenning, ik beleefde de zestiger jaren weer helemaal opnieuw. Er is gelukkig toch veel veranderd en verbeterd op het gebied van de emancipatie en ik las en besepte tevens dat het niet alleen de mannen waren die er moeite mee hadden. Petje af voor jouw kwetsbare openhartigheid er is moed voor nodig om je zo bloot te geven.*

**Yvon**

*Koosje, vanmiddag heb je me meegenomen naar jouw binnenwereld in de periode van de 60-er jaren. In één adem uitgelezen; ontroerend, humoristisch, herkenbaar terwijl ik 4 jaar later geboren ben in de stad. Veel ah-erlebnis! veel met een glimlach; bh A65 (Ik had AA65) en laat ongesteld. Vooral het leven van een gezin uit het land van Maas en Waal. (Ik ga er binnenkort eens wandelen is mijn voornemen). Veel saamhorigheid en verbondenheid in het dagelijks leven maar ook de katholieke en conservatieve invloed die soms beklemmend was. Het overlijden van je vader met jouw beleving zo mooi beschreven én het heldere beeld geschetst van je moeder. Wat zouden ze trots op je zijn! Ik leg het boek met veel plezier in het theehuis. Dankjewel.*

**Hennie - Dordrecht**

*Koosje wat een schitterend boek. Ik zie het zo weer voor me. Gisteren en vandaag je boek verslonden.  
Een aanrader.*

**Nellie Z - Maasbommel**

*Hallo Koosje*

*Ik heb het boek al uit prachtig kon niet ophouden met lezen, zo herkenbaar en mijn zwager komt er ook nog in voor Gerrit van Lent wanneer komt een volgend boek? Gefeliciteerd, prachtig Nellie.*

**Thea - Amsterdam**

*Ik heb het boek met veel plezier en vaart uitgelezen en er echt van genoten en jouw tijdreis bracht bij mij ook weer veel herinneringen boven. Een mooi boek, hoor en de katholieke kerk en overtuigingen van die tijd kwamen ook goed naar voren als alles overdekkende moraal van die tijd in de grote katholieke gezinnen. En de invloed van de pastoors niet te vergeten. En ook het tweestromenland*

kreeg ook veel aandacht, waardoor je beschrijving van de overstroming ook levensecht naar voren kwam en de betekenis van de pont in jouw/jullie leven.

### **Julia van A – Den Bosch**

*In een keer uitgelezen. Ging rond 4 uur even in de zon zitten met je boek. Wat is er veel herkenbaar en wat geef je veel van jezelf. Voor velen makkelijk en prettig lezen. Mooi boek Koosje!*

### **Riet M - Rosmalen**

*Wat een prachtig kleurrijk boek Koosje! Chapeau en een diepe buiging. Vorm en inhoud blijven boeien. Opgroeien in een groot gezin als oudste en enigste meisje, gevolgd door 5 broers. Verdriet en verlangen wissel je af met leuke humor en inkijkjes in jouw belevingen van kleuter tot volwassene. Geen makkelijke tijd en toch blijft de warmte en solidariteit overeind in de 60-er jaren. het Land van Maas en Waal wordt levendig beschreven met aanvullende geschiedenis met feiten en foto's. Ik heb genoten en zal dit boek iedereen aanraden!*

### **Yvonne:**

*Ik heb erg genoten van jouw boek! Jammer dat het uit is ... Het leest vlot en geeft een goed beeld van de tijd! En met humor geschreven. Echt heel erg leuk. Je kan met rechts trots zijn op het resultaat*

### **Marietje – Alphen**

*Ik heb het in één keer uitgelezen. Soms ontroerde het mij, soms moest ik hardop lachen, ik zag de taferelen voor me! Echt leuk.*

### **Clementine - Groningen:**

*Fantastisch! Ik sla net het boek dicht en kan niet anders zeggen dan sfeervol en met gevoel geschreven. Je schetst open en eerlijk hoe je je eigen jeugd hebt beleefd, in zeer zeker niet altijd gemakkelijke omstandigheden. Met veel respect naar je familie en met jouw ingebakken kwinkslag heb je er een mooi verhaal over geschreven. Ik moest als 43 jaar Eend rijdster ook wel even lachen dat jij dé moeders ophaalde om jullie kamers in Den Bosch te bewonderen. Ik zag het even helemaal voor hoe jou moeder op de achterbank samen gevouwen zat! Dat gebeurt in deze tijd niet meer! Kortom Koosje proficiat, geniet van de verdiende complimenten.*

### **Toos - Norg Drente:**

*Dag Koosje,*

*Ik laat je even weten dat ik genoten heb van je boek! Inderdaad een tijdreis, met vele 'oh ja's' inderdaad. Je hebt een prettige schrijfstijl en er zit een 'helaas' aan: het is te snel uit!  
Hartelijke dank en laat vooral van je horen wanneer je weer gaat publiceren. Kom je in Drenthe, aarzel dan niet om even te contacten voor een bakkie koffie!*

**Wim - Beneden Leeuwen**

*Met veel genoegen hebben wij je herinneringen aan je jeugd jaren tot ons genomen. Het is een prettig leesbaar boek geworden dat ik in twee rukken heb uitgelezen!*

*Als frequent lezer van je internet-stukjes had ik het eigenlijk ook verwacht en ik moet je zeggen het voldeed helemaal aan de verwachtingen!*

*Voor zowel mij als voor mijn lief (uit Leeuwen afkomstig) was het reis in de tijd. Vele herinneringen kwamen weer boven.*

*Zelfs het leren van de katechismus, ha,ha. Onze buurjongen en jouw neef Rien (toen nog Rini) heb ik ooit eens in een vrij weekend geholpen met het "uit het hoofd" leren van de katechismus.*

*Het resultaat van onze inspanningen was dat ik, als niet katholiek jongen, het op het laatst foutloos kon opdreunen en Rien de volgende dag net een voldoende haalde. En dan te bedenken dat ik zelf ook nog psalmen uit mijn hoofd moest leren voor de volgende dag op de protestante school in Appeltern.*

*Kortom onze complimenten voor je inspanningen en we rekenen er op dat het nog een vervolg zal krijgen. Dit ging tenslotte pas over de eerste 20 jaar van je leven!*

*Veel succes en ga zo door ....(met het vervolg!)*

**Bennie:**

*Normaal lees ik haast geen boeken, maar dit boek heb ik in één keer uitgelezen, mooi geschreven en het leest makkelijk.*

**Antoon en Bets**

*Wij kochten jouw boek bij Boetiek Favoriet in Leeuwen*

*We hebben het met stijgende interesse gelezen en raakten steeds meer onder de indruk van jouw levensverhaal.*

*Het is indrukwekkend met veel diepgang Een aanrader!!*

*Gister een uitgebreid verhaal van Peter Deurloo in De Gelderlander. Erg mooi ook Wil je het hebben? Als je het niet kunt bemachtigen kan ik het desgewenst online doorsturen*

*Je mag terecht geweldig trots zijn: je hebt een goede pen om te schrijven en dingen uit je leven vast te leggen Top!!*

**Janneke:**

*Koosje het is een prachtig boek. Ik vind het bijzonder om jouw levensverhaal te lezen. Ik heb het boek met een lach een (heel wat) tranen gelezen. Het was mooi om toch een stukje van*

*Opa de Leeuw mee te krijgen en ook weer stil te staan bij Oma en dat je buiten Alphen een gelukkig leven hebt gekregen.*

***Trix:***

*Wat een bijzonder boek, 'Een te grote jas'! Ik heb het vandaag in één ruk uitgelezen, lekker in de tuin in een schaduwhoekje. Heel meeslepend geschreven en een feest van herkenning. Complimenten!*

**Ans:**

*Dag Koosje.*

*Van je boek heb ik genoten; zo mooi geschreven!*

*Ontroerend maar ook vol humor.*

*Nooit langdradig en prettig leesbaar.*

*Mijn complimenten en ik kijk uit naar een volgend project.*

**Ad:**

*Ik heb je boek al enige weken geleden ontvangen. Ik heb het boek uitgepakt en ben meteen gaan lezen. Ik wilde eerst een stuk gaan lezen en daarna wat anders gaan doen, maar heb het boek toch in een keer uitgelezen. Ik heb genoten, ik hou van dit soort verhalen van hoe het leven verloopt zeker als het gaat over dezelfde tijd die ik ook heb meegemaakt. Opgroeien in de jaren vijftig en zestig. Het verhaal dat jij vertelt herken ik, heeft veel overeenkomsten met die van mij. Het is inderdaad een mooie tijdreis geweest. Ik ga het nog een keer lezen zodat ik meer details kan opnemen. Je stijl van schrijven bevalt me uitstekend.*

**Annie:**

*Wat heb ik genoten van je boek, zo eenvoudig, spannend en ontroerend geschreven! Knap hoor. Het is ook een stuk geschiedenis dat je beschrijft, een moeilijke maar ook een zeer warme tijd van burenhulp en betrokkenheid naar elkaar toe. Je hebt een zeer moeilijke maar wel liefdevolle jeugd gehad! Je schrijft heel open over je pubertijd en je eerst liefdes. Ook het zelfstandig gaan wonen en de bekens i. p. v. kop en schotels. Dat zelfde als je moeder, dat ze een beker kreeg, heb ik ook meegemaakt! (ik vond het verarming, ha ha).*

*De vraag van je vader om goed voor je broers en moeder te zorgen was zeker een te grote jas maar je kan trots op je zelf zijn dat je deze gedragen hebt!!! Het boek heb ik meegegeven aan mijn dochter, als het terug is ga ik het zeker nog een keer lezen.*

**Martie:**

*Ik heb met heel veel plezier jouw boek gelezen!*

*Een feest van herkenning in de tijdsbeelden, een lichte humoristische toon, heel goede korte zinnen die veel zeggen, en ook ontroering bij het sterven van je vader en als je moeder en tante op bezoek komen in de van Norenborghstraat.....*

*Mooi om te lezen hoe een meisje zich ontwikkelt als zij ervoor kiest zich buiten de platgetreden paden te gaan bewegen. Dapper en krachtig en moedig en onontkoombaar omdat je nu eenmaal Koosje bent! En een liefdevolle beschrijving van familie banden. Echt goed gedaan!*

*Ik zou zeggen, het smaakt naar meer!*

*Dank je wel,*